
Veldberichten.

Friesland.

Het voorbijgegane jaar is voor ons vol van zegeningen geweest. Veertien zielen werden aan de gemeente des Heeren toegevoegd, zeven broeders en zeven zusters. Drie keer hadden wij een heerlijk doopfeest. In het geheel werden dertien zielen gedoopt en één door stemming opgenomen.

Toch hadden er nog meer kunnen zijn. Eenigen vonden de eisch te groot en keerden de waarheid den rug toe, terwijl anderen nog niet tot een volle overgave zijn gekomen.

Wat is het heerlijk dat wij zoo'n heerlijke boodschap aan de oprechte zielen kunnen brengen. Een boodschap, die zoo volkomen beantwoordt aan de toestanden van onzen tijd. Een boodschap, die een volk zal voorbereiden voor de komst van den grooten Koning van het heelal. Die boodschap heeft de Heere ons als volk toevertrouwd, laten wij er voor zorgen, dat wij ze getrouw verkondigen. Reeds rusten vele getuigen, die hun leven gewijd hebben aan de verkondiging dezer boodschap, van hun werk en wachten op de voleinding der boodschap, om dan met den Heere vereenigd te worden en met hen, die tot het einde toe de boodschap getrouw zullen hebben verkondigd en gevolgd.

Een nieuw jaar ligt nu weer voor ons. Ons hart brandt van verlangen om de duizenden om ons heen met de ernstige boodschap bekend te maken. Mijn hart is vol van de kracht des Geestes