



# DE FEITEN SPREKEN!

VRIENDELIJKE

## *Uitnodiging*

tot het bijwonen van **VIER** zeer belangrijke Lezingen

\*

Deze 4 Lezingen  
worden gehouden in de

**KERKZAAL**  
**BERKENSTRAAT 10**  
**HAARLEM-NOORD**

Aanvang des avonds 8 uur  
Deur geopend half acht

Toegang vrij! Allen welkom!

1ste Lezing : DINSDAG 30 OCTOBER 1951

ONDERWERP :

### **Veilig Licht in duistere Tijd**

Is de Bijbel een menselijk product of Gods Woord?  
Zijn er tegenstrijdigheden in?

2de Lezing : DINSDAG 6 NOVEMBER 1951

ONDERWERP :

### **De Atoombom en Gods Daad daartegen**

Ruim 2500 jaar geleden beschreef een groot staatsman het lot der  
Europese volkeren en de wereld. Is zijn voorzegging juist geweest?

3de Lezing : DINSDAG 13 NOVEMBER 1951

ONDERWERP :

### **Een werelddeel in Opstand**

Wat zeggen ons de verwickelingen in Azië?

4de Lezing : DINSDAG 20 NOVEMBER 1951

ONDERWERP :

### **Op de Grens van twee Werelden**

Machtige tekenen van het einde der wereld en het  
begin van een blijde toekomst

Spreker : Ds. C. P. DE RUITER, pred. Adventkerk

